



INSPIRATIEBLAD

WAT NA DE GROTE VOORLEESDAG?

Na de Grote Voorleesdag voor ouders kunnen (groot)ouders betrokken blijven bij voorlezen.

We geven jullie graag wat inspiratie om voorlezen warm te houden.

- **Maak tijd voor (voor)lezen in de klas/op school/op een andere locatie.** Nodig een ouder uit in de klas, op de speelplaats... om de schooldag te starten of te eindigen met een boek.
- **Maak tijd voor (voor)lezen buiten de klas.** Organiseer een voorleesavond, een voorleesontbijt... waarop iedere ouder wordt uitgenodigd om voor te lezen of samen met hun kind(eren) te luisteren.
- **Maak lezen gezellig.** Een leeszolder, een leespaleis, een boekenchalet of een boekenkist, geven goesting om als ouder met kinderen boeken te ontdekken.
- **Breng thuis binnen in de klas.** Vraag ouders om een boek mee te nemen vanop vakantie in de taal van hun vakantieland, vraag ouders om hun lievelingskinderboek uit te lenen aan de klasbibliotheek...
- **Zorg dat de boeken de school kunnen verlaten.** Verteltassen met opdrachten die ook thuis kunnen gespeeld worden, brengen boeken uit de klas tot leven thuis.
- **Verlaag de drempel voor ouders om deel te nemen aan voorleesactiviteiten.** Vorm voorleesduo's, laat ouders groepjes begeleiden in plaats van zelf voor te lezen, vraag ouders om 'soep met letters' te maken...
- **Kijk naar het aanbod van de lokale bibliotheek.** Laat de bibbus langskomen, ontleen voorleeskoffers, ga met de hele klas en ouders naar een voorleesuurkje...
- **Betrek de ouderwerking.** De ouderwerking kan bijvoorbeeld de boekenhoek inrichten, een voorleesavond/voorleesontbijt organiseren, boeken aankopen, afspraken maken met de lokale bibliotheek om de bibbus uit te nodigen, een filmnamiddag organiseren rond een boek dat verfilmd is...

